

4 september 2012

Beste vrienden,

In deze nieuwsbrief willen we graag meer aandacht besteden aan IAM's creatieve manieren om de publieke ruimte te benutten om hun boodschap te laten horen. Om je nek uit te steken in een homofobische samenleving is niet zonder risico's, maar daar schrikt het team van IAM niet voor terug.



Tekst op spandoek: "Hoeveel LGBTI mensen moeten nog sterven... voordat haat een misdaad is."

Publieke ruimte benut

Op de verjaardag van oud-president Nelson Mandela op 18 juli werd er een protesttocht gehouden om aandacht op te eisen voor de rechten van LGBTI mensen. IAM was één van de participanten in deze "Madiba tocht" door het centrum van Kaapstad. Ongeveer 150 mensen waren aanwezig. Van de IAM staf waren Ecclesia, Bulelwa and Retha aanwezig samen met Puleng, Annelisa en Yonela, drie jongeren die ondersteuning hebben ontvangen van het IAM project "Ithemba Lam" (*Mijn Hoop*), het opvangcentrum in Guguletu bij Kaapstad.

Een belangrijk moment was, toen Ecclesia de menigte toesprak om te vertellen over visie en werk van IAM. Door zo de publieke ruimte en de media bewust op te zoeken draagt IAM haar steentje bij om mensen bewust te maken van de

rechten van LGBTI mensen. Bijgaande foto's laten goed zien hoe overtuigd en moedig de demonstranten van zich laten horen.



Om je stem te laten horen vraagt om zichtbaarheid in alle kleuren van de regenboog.

Boodschap over grenzen heen

IAM zoekt niet alleen het Zuid-Afrikaanse publiek op, maar laat ook van zich lezen in Nederland. Zo heeft IAM directeur Judith Kotzé over haar werk en leven verteld in het Nederlandse tijdschrift "Contextuele Berichten" van de "Stichting Contextueel Pastoraat Nederland". In deze zomer editie van 2012 was het thema homoseksualiteit met als ondertitel "De moed om anders te zijn". Judith laat aan de hand van haar verhaal zien wat het voor IAM betekent om moedig anders te durven zijn. Daarbij valt IAM ook op, omdat ze de focus legt op integratie van iemands seksualiteit en spiritualiteit, en ook verzoening nastreeft in families en in geloofsgemeenschappen door middel van dialoog.

We willen jullie graag iets laten lezen van wat zij schreef:

(NB. Als SBPK bestuur vonden we het beter om het Afrikaans niet te vertalen. Een tip als het lastig is om te volgen: de woorden hardop voorlezen)

"Tog blyk dit 'n voordurende worsteling om 'n gesonde balans te bewerkstellig tussen individuele ontplooiing en kollektiewe verantwoordelijkheid, tussen andersheid en eendersheid, tussen hart en verstand en tussen spiritualiteit en seksualiteit. Post apartheid Suid Afrika, met haar nuwe grondwet wat mense beskerm teen diskriminasie op grond van seksuele oriëntasie, die reg om te mag trou, asook toegang tot plekke soos Kaapstad, 'n openlike Gay-vriendelike stad, het ruimte oopgemaak vir die werk van 'n organisasie soos IAM. Maar hierdie ruimte is allesbehalwe veilig, want die publieke mening en uitstraling vanuit kulturele en geloofsgemeenskappe laat 'n genadelose homofobiese werklikheid sien. As jy jou nek uitsteek is die prys groot wat jy betaal. Tog sien ek keer op keer in my werk, as ek

twee mense van dieselfde geslag trou, dat die weerloos en pragtig proses om vanuit inklusiwiteit en integrasie te probeer lewe, vrugte dra. Elke paartjie voor my het hulle verhaal van balans soek tussen 'n eie reg op liefde en onderdeel bly van 'n familie, geloofsgemeenskap en samelewing. Elke gay troue is 'n toonbeeld van mense wat glo in 'n samelewing, familie en kerk, hoe divers ook, wat leef vanuit verbondenheid met mekaar.”



Ds. Judith Kotzé

Die meerderheid homoseksuele mense in Suid Afrika kry egter swaar weens werkloosheid, armoede, kulturele vooroordele, patriargie en diepgewortelde homofobie in die kring van familie, kerk en samelewing. Vir die meeste is en bly dit gevaarlik om uit te kom en jouself te wees, in families, in townships en by die werk. Hoe gevaarlik dit werklik is laat die volgende gruwelike realteite sien. Die voorkoms van “corrective rape” het toegeneem waar mans lesbiërs wil regkry deur verkragting. Die toename in *haatspraak en haat misdad* (hatecrimes) met die voedingsbron daarvan in homofobie, het toegeneem.

Soos wat die euforie verdwyn van ons jong demokrasie met haar grondwet teen diskriminasie, raak die gevaar van 'n *sondebokmeganisme* steeds groter. En wie makliker as die homoseksuele om op te fikseer en die aandag af te trek van armoede, werkloosheid, korrupsie, rasisme en oorweldigende politieke en ekonomiese uitdagings. Lande in Afrika soos Malawi en Nigerie se intense reaksie teen die United Nations se fokus om mense regte van homoseksuele mense ook te beskerm, laat sien hoe diep en wydversprei die anti-homoseksuele oortuigings is in Afrika. Dat sommige gay mense nog steeds selfmoord sien as enige uitweg maak dat ek met hart en siel 'n ander weg wil laat sien.

So hoe help ek in my werk as predikant om mense moed te gee om te lewe?

Ek laat sien aan die hand van kursusse dat jy begin by jouself en die mense om jou. Jy reis jou weg stap vir stap en omarm die bevryding wat van binne begin. Jy ontmasker

jou geïnternaliseerde haat en verwerping. Jy ontdek 'n ander weg as alleen die opgelegde keuse tussen 'n geliefde of 'n familie, tussen seksualiteit en spiritualiteit. Saam met lotgenote leer jy jou vrese en eie vooroordele hok slaan en kry jy deernis vir die val en opstaan proses van healing. Jy sorg vir veilige spasies om dialoog te voer met vriend en vyand. En jy leer weer om te lag en te dans te midde van die pyn en worsteling om as 'n minderheid, vanuit die marges, transformasie in kerk en samelewing te bewerkstellig.

Op die manier omarm ons almal mekaar in alle vreemdheid, omdat ons self weet hoeveel dit beteken om deur 'n ander mens aanvaar te word as uitdrukking van God se liefde. Ons bly luister en huil saam met die wat verwerp word. Ons bly vertel van hoop en versoening en aanvaarding. Ons eie duur gekoopte spore vol lewe laat sien dat *gay mense en alle ander vreemdelinge* geskape is na die beeld van God, waarde het, die moeite werd is om te leer ken, dat liefde altyd 'n weg oopmaak en dat pyn getransformeer kan word tot ontkieming van nuwe voller lewe.”

Met een hartelike groet voor u allen, namens IAM

Hantie Kotzé (voorzitter SBPK)

Zie website van IAM voor verdere details: <http://iam.org.za/>

Van het SBPK bestuur

Wij wensen IAM inspiratie en moed voor het werk in het komende seizoen. Ze hebben onze ondersteuning nodig en die kunnen we niet bieden zonder jullie. Daarom ook opnieuw onze oprechte dank aan alle donateurs van de SBPK. Als bestuur blijven we nieuwe wegen onderzoeken om het netwerk van donateurs voor het werk van IAM uit te breiden. Tips over gemeenten, groepen of fondsen zijn van harte welkom. Nieuwe donateurs kunnen zich bij voorkeur via e-mail aanmelden. Als u geen post meer wilt ontvangen of als uw adres gewijzigd is, laat ons het weten! Alvast onze dank.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Ds. Hantie Kotzé,

Email: h.p@inter.nl.net en tel: 020-6185853

Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad

Postbus 534, 1420 CA Uithoorn

ABN-Amro 43.41.51.203,

ING 699.1707