

Beste Lezers & geïnteresseerden,

Afgelopen zaterdag 24 augustus 2024 was het een hele bijzondere dag, omdat ons Heer Sri Krsna's verschijningsdag groots werd gevierd! Dat wordt Krsna Janmastmi genoemd! Alle toegewijden waren enthousiast. Met veel liefde en devotie werd alles georganiseerd! De dag daarvoor al Bloemenslingers gemaakt om het Altaar te versieren en de schommel waarin baby Krsna zou komen te liggen. De programma ging als volgt: Ten 1e begonnen we met Guru Puja, wat inhoudt dat de Spirituele leraar ons de weg naar Krsna leidt. Ten 2e hielden we Tulasi Puja, de verering van ons heilige plant, die zeer geliefd is bij Krsna. Ten 3e werd er een Lezing gegeven over de verschijningsdag van ons Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Sri Krsna , wat +/- een uur duurde. Intussen werden zoveel gerechten (108) bereid door verschillende toegewijden. Ook de gasten namen vegetarische gerechten mee voor Krsna om later te kunnen offeren. Krsna verschijnt om 00:00 uur 's nachts om iedereen zijn zegeningen te geven en alle gerechten te

accepteren en zegenen. Met veel gezang werd Heer Sri Krsna vereerd en verwelkomt. Iedereen was blij en tevreden. Tot slot was er de gelegenheid om dus de Prasadam (geofferd voedsel) te nuttigen en daarmee de programma te beëindigen. Een mooie dag om te koesteren!