



Bilthoven januari 2022

Geachte dharmacursist,

Met vreugde kan het bestuur van Stichting Bodhisattva terugblikken op een intens Zoom-jaar. Het is het jaar geweest van hand-in-hand-lopen, doorzetten en vooral inspireren daar waar nodig.

#### Bestuursverandering en vraag

Het bestuur van de stichting kreeg in mei 2021 een verandering: de voorzitter Willie den Hollander legde haar functie neer en Dorien Quik keerde terug als voorzitter, dit keer als interim. Dit wil zeggen dat we *naarstig op zoek zijn* naar een voorzitter daar het bestuurlijke werk naast alle dharmalesen die gegeven worden echt te veel is voor één persoon.

Willie bleef in het bestuur en nam het op zich om de PR en de website te verzorgen.

#### Voortgang activiteiten 2021:

- Bijna het hele jaar door werden de dharmalesen via Zoom gegeven. Soms vanuit mijn huis en soms vanuit de stichting. We volgden de coronamaatregelen op de voet. Zo werden er allemaal schotten gemaakt om tussen de cursisten in te zetten, een geweldig mooi project dat door Theo Verheijde werd verzorgd.
- Er kwam een nieuwe introductiecursus boeddhistische filosofie waarbij de cursisten meteen ook mee stroomden in het Zoombeleid.
- Paulien Quik, onze secretaris had het druk met alle linken voor de Zoom te verzorgen en steeds weer de nieuwe maatregelen in een Nieuwsbrief te verspreiden.
- De penningmeester Leny Dubbeld heeft de financiën heel goed op orde gehouden en mede door haar inzet waren we in staat om € 17.000,- te schenken aan onze projecten, zie hieronder.
- De bibliotheekcommissie heeft van de stille tijd gebruik gemaakt om de 3000 boeken goed na te kijken op hun boeddhistische relevantie. Hierdoor kunnen veel boeken weg en hun plaats kan worden ingenomen door boeddhistische boeken. Het blijkt dat de meeste cursisten toch voor Nederlandstalige boeken kiezen.
- Deze ommekeer van boeken zal een grote kostenpost met zich meebrengen. Heeft u zelf boeddhistische boeken die u wilt schenken, neem dan contact op met onze bibliotheek.
- De geplande retraite van 19 – 22 maart hielden we in de tempel en via Zoom. Het was geweldig hoe intens iedereen die meedeed dit toch kon beleven: onderlinge verbondenheid.
- Op dezelfde wijze hebben we de Stiltedag op 28 december gehouden, waarbij ook mensen van buiten de stichting aanwezig waren: alle reacties waren zeer lovend over het feit dat de onderlinge verbondenheid zo'n groot geschenk was.
- Door Janine Schimmelpenninck werd een cursus Inleiding tot de boeddhistische psychologie gegeven die heel enthousiast ontvangen werd.

- Op 1 juli was er een groot geluk: we konden met eenieder die wilde in de Woudkapel aanwezig zijn waar we een teaching kregen van Amnyi Trulchung Rinpoche via Zoom. Rinpoche bevindt zich op dit moment in Nieuw-Zeeland. Het was een prachtig mooie afsluiting voor ons zomerreces.
- Ook werd in augustus een driedaagse boeddhaweeek door Theo georganiseerd waarbij yoga gegeven werd door Geeske Dekker, boeddha schilderen door Hilde Beeftink en Metamorfose-massage door Willy Westerhuis. Nicolien Bil zorgde voor heerlijke lunches en waar nodig tijdens de massagesessies sprong ze in.

### Boeddhatuin

In mei kregen we bericht dat ons centrum uitgebreid kon worden met 140 vierkante meter tuin. Het is werkelijk bijzonder hoe dit door Sjaak van Oostaijen en Juul van Dam werd opgepakt en hoe we binnen de kortst mogelijke tijd mede door de hulp van Paul Henry, Theo Verheijde en Stijn Rupert en vele schenkingen een prachtig mooie boeddhatuin hebben gekregen. Er komt nu een tuincommissie om de tuin verder te onderhouden.

De MetaMorfoseMassage was meer dan 15 jaar lang een onderdeel van onze stichting en is het afgelopen jaar een zelfstandig bestaan begonnen onder de naam: Stichting MetaMorfoseMassage

### Onze projecten

*Het JBCF* lag helemaal stil het afgelopen jaar en we hebben één studente met € 1.000,- voor haar colleges ondersteund.

Billy Barnaart en zijn vrouw gaan hun cateringproject weer opstarten.

*Nying Drod*, hetgeen 'warm hart' betekent, is opgericht door Tulku Lobsang Rinpoche om de verbinding te zijn tussen zij die willen geven en zij die hulp nodig hebben. Zij ondersteunt Tibetanen met schoolopleidingen voor kinderen, medische hulp aan zieken en monniken in kloosters.

In 2021 heeft Stichting Bodhisattva € 5.000,- overgemaakt aan Nying Drod.

Kyapgon Ngawang Tenzin Rinpoche, de leraar van Lobsang Rinpoche, ondersteunt een gemeenschap van jonge nonnen en monniken in Bhutan. Stichting Bodhisattva heeft in 2021 € 2.000,- gedoneerd. Met onze donatie krijgen ze een enorme kans om zich extra te ontwikkelen, want zij krijgen verder geen inkomsten van buitenaf.

*Chori Chora Foundation Nepal* is opgericht door Holi Maya Nepali en Thomas Tierolff.

Haar primaire activiteit is het ondersteunen van kinderen en jongeren bij het verwezenlijken van hun dromen en ambities. De stichting doet dit d.m.v. persoonlijke begeleiding tijdens de leerweg en het mogelijk maken van (aanvullende) educatie bij bestaande onderwijsinstellingen in Nepal. M.a.w. zij levert een bijdrage aan de ontwikkeling van jonge mensen zodat zij onbevangen kunnen opgroeien en worden wie ze zijn. Hier is € 8.000,- aan geschonken.

*Amnyi Trulchung Rinpoche* heeft € 1.000,- gekregen.

### Activiteiten voor 2022

Als alles meezit kunnen de volgende activiteiten voor 2022 plaatsvinden:

- Retraite van 3 t/m 7 maart met als thema de Groene Tara;
- Lezingen op de zondagmorgen eenmaal per maand door Peter Schuh;
- Stiltemeditaties op de donderdagavond eenmaal per maand door Jolanda Burbank;

- Jataka-bijeenkomsten vinden viermaal per jaar in de middag plaats en worden gegeven door dharmacursisten waarvan Fred Prinsen de coördinator is;
- Er is een voorlopige planning met onze Gastleraren:
  - Amnyi Trulchung Rinpoche eenmaal per maand Shantideva cursus;
  - Lobsang Rinpoche vrijdagochtend 27 mei;
  - Ponlop Rinpoche op zaterdag en zondag 28 en 29 mei, thema 'Natuurlijk sterven'.
- De bibliotheek zal filmavonden gaan organiseren en sprekers aantrekken om over hun boeddhistische visie te spreken;
- In augustus zal er weer een boeddhaweek georganiseerd worden.

#### Donaties ter ondersteuning van onze Stichting

Zoals u weet zijn alle donaties ter ondersteuning van onze stichting en onze projecten. Wilt u alstublieft uw donatie(s) op tijd overmaken zodat de mensen die als vrijwilliger hun kostbare tijd aan de stichting schenken, daar niet achteraan hoeven te gaan.

DANK!

Eenieder die op welke wijze ook een bijdrage heeft geleverd om te zorgen dat we binnen onze stichting hand in hand konden blijven lopen en die mede ervoor zorgde dat alle activiteiten konden blijven stromen:

Veel dank hiervoor!

Heeft u zelf ideeën en/of wensen? Laat het ons weten.

Het programma van de activiteiten in 2022 van Stichting Bodhisattva kunt u vinden op onze website: [www.stichtingbodhisattva.nl](http://www.stichtingbodhisattva.nl)

**EEN GEZAMENLIJK MOOI SPIRITUEEL JAAR TOEGEWENST**

Namens het bestuur van Stichting Bodhisattva,

Interim-voorzitter,  
Dorien Quik