

*Bepakt met ruim 170 sinterklaaspakketjes van Grip, reisde Petra onlangs af naar rijvereniging de Hazelaar en kinderboerderij de Agathahoeve. De vrijwilligers en bestuursleden van deze organisaties hebben de afgelopen maanden, door de coronamaatregelen, ontzettend veel extra werk verzet om alles draaiende te houden. Zij verdienen het dan ook om een leuk presentje te krijgen. Natuurlijk werden de bewoners van het Agathahuis, dat naast de kinderboerderij ligt, niet overgeslagen. Rijvereniging de Hazelaar wijdde er een leuk stuk aan in hun nieuwsbrief:*



**RIJVERENIGING  
DE HAZELAAR**

## **Nieuwsbrief December**

### **De zak van Sinterklaas**

#### **en hoe die op De Hazelaar terecht kwam**

Zoals het liedje luidt: Sinterklaas stopt de hele wereld in de zak. En dat doet 'ie blij van zin omdat hij er vrolijk van wordt om uit te kunnen delen aan iedereen die een cadeautje verdiend heeft. Onze eigen Sinterklaas, alleen in vrouwengedaante, is precies zo. Iemand die én de hele wereld in de zak stopt om zo veel mogelijk uit te kunnen delen én de hele wereld afreist om daarbij niemand over te slaan.



Op 19 november jl. stond ze met een volgeladen auto, want in een zak paste het echt niet meer, bij De Hazelaar op de stoep: Petra Uylen, directeur van GRIP Accountants en Adviseurs en bestuurslid van twee stichtingen die al jarenlang trouwe sponsors zijn van onze rijvereniging. Zoals al vaker hier vermeld kloppen wij bij Stichting Opstap en Stichting Sala KuchiKuchi nooit tevergeefs aan voor steun. Of het nu om jaarlijkse onkosten van een paard gaat of het mogelijk maken dat iemand met een krappe beurs toch verbonden kan blijven aan De Hazelaar, ze zijn er altijd, hartelijk en helpend! En altijd samen, want Petra is er nooit zonder Rene Hartman van Sala KuchiKuchi. Ook deze keer vergezelt hij haar op haar tocht langs organisaties die alleen maar kunnen bestaan bij de gratie van vrijwilligers. Deze vrijwilligers, die zich vaak langdurig belangeloos inzetten voor anderen, verdienen het om gezien te worden en door een aardigheidje bedankt te worden voor hun gouden werk. Dat is het motto van deze Sinterklaas en tegelijkertijd realiseert ze zich dat juist verenigingen als de onze met zeer veel vrijwilligers financieel niet in staat zijn dit cadeautje te

realiseren. Vandaar dat ze vanuit haar eigen bedrijf GRIP voor de tweede keer in de aanloop naar 5 december stopt bij De Hazelaar om daar voor al onze vrijwilligers iets af te geven. Deze keer een goed gevuld zakje van Sinterklaas met een bijzonder lekkere inhoud!

“Ik had vorig jaar het idee dat ik dit voor één keer zou doen, maar ja, dan krijg je ineens voor iedereen zo’n raar en zwaar jaar door corona. Dan is zoiets juist belangrijk om te doen. Want als mensen zelfs in deze tijd bereid zijn om zoveel bij anderen stil te staan, dan verdienen ze een beloning!”, zo meldt Petra ons. “Want corona veroorzaakt zware economische klappen die organisaties doet wankelen en wat je dan kan bijdragen om te zorgen dat ze overeind blijven, moet je gewoon doen! In het geval van De Hazelaar sta je dan even stil bij de mensen die dat mooie werk van jullie mogelijk maken. En in Afrika steun je weeshuizen die door het wegvallen van eigen inkomsten uit markten en activiteiten (die wegens corona niet kunnen plaatsvinden) hun deuren zouden moeten sluiten. Er blijft genoeg te doen in de wereld!”



En omdat er met zo’n missie geen tijd te verliezen is, stappen Petra en Rene na de koffie en het bijpraten weer in de auto om af te reizen naar de volgende plek waar zakjes van Sinterklaas afgegeven moeten worden. Maar niet nadat ze de eerste twee officieel hebben overhandigd aan de Hazelaarvrijwilligers Marga en Puck. Op afstand weliswaar, maar de knuffel bewaren we voor de volgende keer!

Bedankt wederom Petra voor het gulle gebaar. Het wordt zeer gewaardeerd. En bedankt jullie beiden voor de aanstekelijke gedrevenheid en liefde die jullie sturen... de hele, de hele, de hele wereld in!

